



3 november

Onze band 2nd Place Driver (2PD) krijgt een zeer apart verzoek: of we tijdens de jaarwisseling willen optreden voor de troepen in Afghanistan... Na een weekend denken en overleggen, besluiten we het te doen.

27 & 28 december

We vliegen, via een militaire basis in Dubai, naar Afghanistan. Direct al een hele belevenis, want je zit als burger niet zomaar in twee verschillende militaire vliegtuigen, waaronder een lawaaierige Britse Hercules. Aanvankelijk zouden we de drie kampen waar Nederlandse militairen gelegerd zitten aandoen, maar bij aankomst horen we direct dat dit er niet in zit. Nu verblijven we een week op Kandahar Air Base, tussen vijftienduizend militairen van allerlei nationaliteiten.

29 December

Vandaag pakken we onze instrumenten en apparatuur uit. We moesten zo min mogelijk spullen meenemen. Ik heb de 22" bass en 16" floor van m'n knalroze(!) Tama Grandstar kit (die kan wel tegen een stootje), m'n 14" Pearl Masters Custom snare en m'n Istanbul Alchemy bekkens meegenomen. Gelukkig heeft alles de reis overleefd.

Naast 2PD zijn er ook een toetsenist en twee soapacteurs-zangers (voor een set bekende covers), een cabaretier, een beatboxer en een dj meegereisd om een avondvullend programma te kunnen maken.

's Middags repeteren we in de Dutch Corner, het vrijetijdshonk van de Nederlanders, en 's avonds geven we er een try-outoptreden. Lekker gespeeld, maar wel even wennen om zo midden in Afghanistan voor militairen te spelen. De eerste reacties zijn erg positief en we merken nu al hoezeer men onze komst waardeert!

30 December

We houden een flinke repetitie, waarin we ons met name richten op covers die door militairen gezongen en/of gespeeld zullen worden. Er blijkt zelfs een drummer te zijn die zo een nummer van 2PD meespeelt!

31 December

We nemen in de middag nog wat dingen door, en daarna bereiden we ons voor op de grote oudejaarsavondshow. In een afgeladen Dutch Corner (±350 man) spelen we een lekker rockende set met 2PD. Het cabaret/beatboxgedeelte slaat ook goed aan, en daarna kunnen de covers, mét medewerking van militairen, niet meer stuk. Het dak gaat eraf en om klokslag twaalf uur is het feest compleet, met oliebollen, alcoholvrij bier en dito champagne. Ik heb nu wel een vreemd gevoel. Wij vieren een feestje met militairen in oorlogsgebied, en mijn dierbaren zitten thuis waar de jaarwisseling pas over drieënhalve uur zal zijn...

Uiteindelijk gaan we wel met een zeer voldaan gevoel naar onze tenten; het belangrijkste optreden van deze tour is perfect geslaagd en uitstekend ontvangen!

Het Optreden van...

Drummer: Bart van de Put (27)
 Woonplaats: Tilburg
 Optreden: Afghanistan Tour 2nd Place Driver
 Locatie: Kandahar Air Base (Afghanistan)
 Datum: 27 december 2007 t/m
 4 januari 2008

door Bart van de Put
 foto's 2nd Place Driver



1 Januari

Op tijd uit de veren. Alle spullen moeten namelijk van de Dutch Corner verhuizen naar de Board Walk: een groot veld, omringd door een omloop. Hier treden we vandaag op voor alle nationaliteiten. Na de opbouw en de soundcheck start de show halverwege de middag. De hoop op duizenden militairen als publiek valt in het water. Er staan enkele honderden mensen, waaronder weer veel Nederlanders die onze show nog wel een keer willen zien. Het optreden is er zeker niet minder om! In een heerlijk Afgaans zonnetje, met uitzicht op af en aan vliegende vliegtuigen en heli's, spelen we een wat langere 2PD-set dan gisteren. Wederom een zeer bijzondere ervaring! 's Avonds hoeven we lekker niets, en dat komt prima uit. We merken dat de indrukken en ervaringen bij iedereen z'n uitwerking beginnen te krijgen...

2 Januari

We krijgen vandaag een rondleiding over de basis: een soort open dag, maar dan *op close, live & direct in realtime*. We bezoeken de Nederlandse F16's, de Chinooks, de beveiligingsafdeling en het ziekenhuis. Erg indrukwekkend allemaal. Door alles wat ik hier hoor en zie, krijg ik toch wel een heel ander beeld van, en mening over de hele missie.

's Avonds geven we bij de Canadezen ons laatste optreden van de tour. Ook hier weer veel Nederlanders die ondertussen echte fans zijn geworden! We sluiten de show af met de 2PD-set. We gaan er echt goed tegenaan en het wordt de beste show van deze tour! Ik heb heerlijk gespeeld en zo een hoop indrukken van me af kunnen drummen. Ook hier weer superreacties!

3 Januari

's Ochtends maak ik met onze geluidsman Leon en drie militairen alle spullen klaar voor de terugreis. De rest van de dag wordt besteed aan nog meer rondkijken op de basis, bagage pakken en relaxen.

4 Januari

Om 6.00 uur staan we op voor de terugreis. Na de overstap in Dubai landen we tegen 22.00 uur lokale tijd weer op Eindhoven Airport. Fijn om terug thuis te zijn, maar dit was wel een ervaring die ik niet had willen missen. Wat een tour!

Zie voor foto's en een uitgebreider verslag www.secondplacedriver.hyves.nl.
 En ook: www.2ndplacedriver.com en www.bartvandeput.hyves.nl



2nd Place Driver met v.l.n.r. Bart Dietvorst (gitaar), Rob Mertens (bas), Rias Baarda (zang-gitaar) en Bart van de Put (drums)